

ZONNESTRAAL



Knappe Belgische landschappen



IN DIT NUMMER:



P.
3-12

W.o.-dossier
WONDERMOOIE GROETJES
UIT ... BELGIË!



P.
13-14

Vraag van de week
WELKE INVLOED HEEFT DE
LANDBOUW OP EEN LANDSCHAP?



P.
15-16

Kunstig
MERKWAARDIG



P.
17-18

Diego en co
ZOALS EEN VOGEL



P.
19-22

Toneel
BRAVO, KAMPIOEN!



P.
23-24

Kalender
MAART 2020



p. 13-14

Een landschap
vol vlakken!

ONTDEK JOUW
PRETPLEK
MIDDEN IN DIT NUMMER



Extra!
Seizoensboekje:
Leve de lente!



1. Maak het los.



2. Niet.



3. Vouw.



4. Knip!

Toneel



p. 19-22

Bravo, kampioen!

De oplossingen van dit nummer vind je
over twee weken op www.zonnestraal.be.

foto's: © Shutterstock, tenzij anders vermeld.

Zonnestraal

Voor België: Uitgeverij Averbode nv, Postbus 54, 3271 Averbode. Tel. +32 (0)13 78 01 16 - fax +32 (0)13 78 03 83 - e-mail: basisonderwijs@uitgeverijaverbode.be - website: www.uitgeverijaverbode.be
Voor Nederland: Uitgeverij Averbode nv, Postbus 54, 3271 Averbode, België. Tel. 0499 788116 - e-mail: info@uitgeverijaverbode.nl - website: www.uitgeverijaverbode.nl.

Verantwoordelijke uitgever: Filip Noël, Abdijstraat 1, 3271 Averbode • Gedelegeerd bestuurder: Barbara Vangheluwe
Zonnestraal • ISSN 0772-9898

Deze uitgave ondersteunt de actie van OVAM, die het milieu wil beschermen door het optimale hergebruik van papier aan te moedigen. Dit tijdschrift wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. • De verkoopvoorwaarden van dit product vindt u op www.uitgeverijaverbode.be/verkoopvoorwaarden. • Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gereproduceerd, verspreid of op andere wijze meegedeeld aan het publiek zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. • De persoonlijke gegevens die door u verstrekt worden, worden door Uitgeverij Averbode nv en Uitgeverij Averbode/Erasmie nv, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, gebruikt om u op de hoogte te houden van hun activiteiten en uitgaven. Op eenvoudig verzoek kunt u uw gegevens inkijken en eventueel verbeteren. • Ondanks al onze inspanningen om aan de verplichtingen inzake het beeldmateriaal van dit nummer te voldoen, is het mogelijk dat bepaalde rechthebbenden ons onbekend gebleven zijn. Wij stellen ons ter beschikking voor het oplossen van hun problemen.

De redactie

Hoofdredactie: Sonja Wuytens • Coördinatie: Kathleen Schuyten • Eindredactie: Isabel Vandeginste & Cécile Cavaleri • Archief: Greet Van Dessel • Prepress: Chris Beelen • Artdirector: Guido Goris • Vormgeving: Marine Dornec & Els Vandervoort





Wondermooie groetjes uit ... België!



Wil je schitterende plekjes ontdekken of leuke dingen doen? Dan hoef je echt niet ver te reizen. Dat kan ook perfect hier in ons land! Kijk maar!



De Kust en de zee



De Kempen



De Ardennen en de Hoge Venen



- ➔ Welk van deze 3 reeksen foto's spreekt jou het meest aan? Kleur het hartje van die reeks rood.
- ➔ Waarom is deze reeks jouw favoriet?

.....

.....



Ga je mee richting zee?



Heb jij gekozen voor deze reeks?
Dan weten wij waarvan jij houdt!

➔ **Lees de tekstjes. Welke activiteiten of bezienswaardigheden vind jij de moeite waard? Kleur de strandballen.**



Hieronder zie je de kustlijn van de Belgische Kust.
Steden die vlak bij zee gelegen zijn, noemt men **badsteden**.

➔ **Zet een kringetje rond de badplaatsen waar jij al geweest bent. Onderstreep de naam van de badsteden waarvan jij al eens gehoord hebt.**



1. Vogels bespieden



De beroemdste luchthaven voor vogels van veraf en dichtbij is ... het **Zwin** in Knokke. Ieder jaar landen er duizenden vogels in dit **natuurreservaat**. Ze komen er eten zoeken, overwinteren, even rusten of broeden. Met een verrekijker bij de hand ontdek je schitterende exemplaren.





2. Zandkastelen bouwen in de woestijn

Een 'woestijn' aan onze kust, dat is **duinenreservaat De Westhoek**. Die wordt ook wel de *Sahara* genoemd. Het ligt tussen de Panne en de grens met Frankrijk. Wist je dat ze hier zelfs 'wandelande' duinen hebben? Het zand wordt door de wind verplaatst. Zo worden er op de ene plek zandkuilen gevormd (**duinpannen**). Op een andere plaats komt dit zand weer neer en blijft het liggen tussen grassen en struiken. Het vormt dan nieuwe duinen. Zo worden duinen verplaatst of opnieuw 'geboren'.

3. Schattenjacht

Schattige en minder schattige **schatten uit de zee** ... Heb jij al eens verse garnaaftjes gepeld en geproefd?



➔ **Geef hier aan welke bijzondere dieren jij al eens op het strand gezien hebt.**

➔ Waar komt al dat zand vandaan, denk je?

- Het zand is lang geleden aangevoerd met grote hoeveelheden en afkomstig van andere stranden.
- Het zijn ontelbare fijne stukjes schelp en rots.
- Ieder jaar maalt men witte stenen fijn om het zand aan te vullen.



zeester



kwal



zeeëgel

garnaal



krab



4. Op ontdekking te voet of op wielen

De **polders** ... een fiets- en wandelparadijs. De polders vormen samen een strook tussen de kustlijn en ongeveer 15 km landinwaarts. De polders zijn lang geleden ontstaan (in de 13e eeuw). Dat gebeurde doordat mensen dijken begonnen te bouwen. Die moesten hen beschermen tegen overstromingen van de zee. Het zijn in feite stukken grond die van de zee werden afgenomen.





In de stille Kempen op de purpere hei ...

Heb jij gekozen voor de Kempen?
Dan zijn deze activiteiten misschien iets voor jou!

➔ **Kleur de denappels bij de activiteiten die je boeiend vindt.**



1. **Ontdek sprookjesachtige plekje**
Paars-paarser-paarst ... dat is de **Kalmthoutse Heide**. Het is een **natuurgebied** dicht bij de grens met Nederland. Kijk op internet in welke provincie het gelegen is:

in

Als de **heide** in **bloei** staat, lijkt het landschap wel één groot paars tapijt. Hier en daar vind je ook **vennetjes**. Dat zijn **kleine ondiepe meertjes** die zomaar ontstaan zijn.

Met wat geluk vind je hier **zonnedauw**. Dit is een **vleesetende** plant. Hij lokt insecten door zijn glinsterende, kleverige druppels. Als insecten daarin blijven vastkleven, sluit de plant. Het insect wordt verteerd.



zonnedauw



© iStock

2. **Wat een avontuur ...**

Deze foto is niet gemaakt op één of ander tropisch eiland. Dit prachtige gebied vind je zomaar terug in ons land.

➔ **Zoek op het internet: in welke provincie ligt de Lommelse 'Sahara'?**

.....



4. Kampeertijd!



Prinsen en prinsessen ... ontdek de **Merodebossen!** Dit gebied strekt zich uit over drie provincies: Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Je kunt er eindeloos wandelen, fietsen, paardrijden, kamperen en spelen. Welke van die activiteiten verkies jij?

In de **Kempen** werden lang geleden veel **naaldbomen** aangeplant. Die moesten er voor zorgen dat het zand ter plaatse bleef liggen en niet telkens weggevoerd werd door de wind.



Op bepaalde plaatsen kun je midden in het bos gratis overnachten in je tent. Weg van de drukte en de bewoonde wereld. Er is geen stromend water en ook geen elektriciteit. Je moet je wel aan enkele regels houden. Zoals de stilte en rust respecteren. Je mag geen enkel spoor van je verblijf achterlaten. Wat vind je nog belangrijk als je gaat kamperen? Praat erover in de klas.

3. Reis terug in de tijd naar de stille Kempen van toen



Het openluchtmuseum **Bokrijk** is gelegen in de provincie Limburg. Hier word je ondergedompeld in het verleden. Je kunt zien en beleven hoe volwassenen en kinderen vele jaren geleden in deze streek leefden, woonden, werkten en naar school gingen.



© Belgalmage

➔ **Op deze foto zie je een klas van vroeger. Vergelijk ze met je eigen klas. Welke verschillen zie je allemaal?**

.....
.....
.....

➔ **Welke klas verkies je? En waarom? Praat erover met je vrienden.**

Fietsen maar!

Wat zou je ervan vinden om in Bokrijk een toertje 'door het water' te fietsen? In een van de vijvers in de buurt is een fietspad aangelegd. De fietsers rijden op een fietspad en het water van de vijver is langs weerskanten op ooghoogte. Zo lijkt het alsof je door het water fietst. Met wie zou jij weleens 'door' het water willen fietsen? Schrijf het hier:



© iStock



De Ardennen en de Hoge Venen ... Een uitstap meer dan waard!

Heb jij gekozen voor de Ardennen en de Hoge Venen?
Een prima keuze!

➔ **Kleur de wandelschoenen van de activiteiten die jij graag wilt doen. Of de plaatsen die jij graag wilt bezoeken.**

De **Ardennen** vormen de grootste streek van België. Dit gebied loopt nog een stuk verder door in Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland.



1. Sneeuwpret van de bovenste plank!

Al deze activiteiten kun je in de Ardennen tijdens de sneeuwperiode ondernemen.

➔ **Welke activiteiten zie je op de foto? Schrijf het erbij. Kies uit: (zak)glijden - sleeën - skiën - langlaufen - sneeuwscooter.**



➔ **Welke activiteit vind je het leukst? En waarom? Bespreek met je vrienden.**



© iStock

© Beëlgalmage

© Beëlgalmage



2. Dolen op mysterieuze vlonderpaden



De **Hoge Venen** maken deel uit van de Ardennen. Dit gebied is genoemd naar het **veenmos** dat er groeit. Het is een mos dat aan de bovenkant steeds maar door blijft groeien. Aan de onderkant sterft het af. Dit pak van afgestorven planten noemt men 'veen'.

100 g van dit mos kan wel 2 liter water opzuigen. Het is belangrijk om steeds op de wandelpaden te blijven. In dit mos kun je immers diep wegzakken.

'Heeelp! Ik verdrink hier in een ... euh ... spons van mos ...



vlonderpad



Signal de Botrange

Hoog zijn deze venen zeker wel. Het **Signal de Botrange** is 694 meter hoog. Het is zelfs het hoogste punt van het België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg samen. Alles groeit hier zeer traag. Dit kan ook moeilijk anders, want de winterperiode duurt hier 8 maanden. De overige seizoenen spreiden zich over de resterende 4 maanden.

3. Laat je meevoeren door ridders en jonkvrouwen

Het **kasteel van Bouillon** ligt in de provincie Luxemburg.

Een bezoek aan dit kasteel brengt de **middeleeuwen** helemaal tot leven.

Ridders en jonkvrouwen lijken hier nooit weg te zijn geweest. Of je kunt genieten van het spektakel van dansende roofvogels in de lucht. Hou je van een beetje spanning? Dan kun je samen met de gids en met een fakkel het kasteel en het dorp ontdekken.



4. De Lesse ... een rivier boordevol plezier!



Deze 90 km lange rivier verdwijnt in het stadje Belveaux om via de **grotten van Han** weer tevoorschijn te komen. Die grotten zijn miljoenen jaren geleden uitgesleten door de Lesse. Deze magische toeristische attractie wordt ieder jaar door 500 000 bezoekers van over de hele wereld bezocht.

Maar de Lesse ... dat is ook **varen** met een kajak of kano. Fun verzekerd!





Op uitstap!



Er zijn nog heel wat andere bijzondere plekjes in ons land. We geven je er hier nog een paar.

➔ **Lees de tekstjes en zoek de foto die erbij hoort. Schrijf het nummer van de foto in de vakjes.**

Dit monument is een eerbetoon aan alle gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog. Iedere avond om 20 u. stipt wordt er de 'Last Post' geblazen.

1



Guillemins in Luik

2



Voetgangerstunnel Antwerpen

Dit is het grootste bos van België. Hier zie je bomen die meer dan 200 jaar oud zijn.



3



Menenpoort in Ieper

Deze middeleeuwse burcht is de enige die overgebleven is in Vlaanderen. Je kunt er onder andere een grote wapencollectie van toen gaan bekijken.

Ga je mee op avontuur onder de grond? Op deze oude mijnsite kun je ervaren hoe een werkdag eruitzag in de vroegere steenkoolmijn.

4



Homaliusrots in Durbuy

Op deze plaats is er nooit een brug over de Schelde gekomen. Te duur ... Een ondergrondse tunnel kwam er wel. Die verbindt linkeroever en rechteroever met elkaar.

5



Gravensteen in Gent

© iStock

Dit gebouw lijkt op een ruimtestation. Toch komen en vertrekken hier iedere dag enkel treinen.

6



Zoniënwoud in Brussel

Durbuy is het kleinste stadje van België. Je kunt er deze prachtige U-vormige rotsen bewonderen. Lang geleden sijpelde het water door de rotswanden. Zo werden grotten gevormd. Deze werden ooit door mensen bewoond. Nu is het een schuilplaats voor zeldzame dieren.

7



Be-Mine in Beringen



Op reis door een schema

Heb je het dossier goed gelezen? Vul dan nu het schema aan met woorden en tekeningen. Gebruik vooral veel kleurtjes.

1. Je reist richting zee: naar het noordwesten in ons land.

In het Zwin bespieden bouwen in het zand



Schatten zoeken op het s..... Fietsen en wandelen in de p.....

2. Je reist richting Kempen: naar het noorden en noordoosten in ons land

Wandelen op de Kalmthoutse..... of in de zandvlaktes van L.....



Terug in de tijd in het K..... tussen de naaldbomen
openluchtmuseum in B.....

3. Je reist richting Ardennen en Hoge Venen: naar het zuidoosten in ons land

In de winter spelen in de s..... Op houten paadjes wandelen
tussen het v.....



Op het hoogste punt van België staan: Op de L..... varen,
S..... de B..... in de buurt van de grotten van
(694 m) H.....

*Haak de nieuwe leerstof aan elkaar en maak een duidelijk schema.
Zo kun je veel vlotter je lessen leren.*

PRETPLEK

Hoe ver kan een olifant
het bos in lopen?

Tot in het midden,
daarna loopt hij er weer uit.

Waarom is een aardbei
rood?

Hij schaamt zich voor zijn puitsjes!

Waarom moeten de kabouters altijd
lachen als ze voetballen?

Omdat het gras kriebelt in hun neus!





Speeltijd

Judith en Mounir willen het Atomium bezoeken. Maar eerst willen ze nog enkele andere monumenten bezichtigen. Ze lopen eerst via de Grote Markt, Manneken Pis, het Jubelpark en het Magritte Museum. Kun jij aangeven welke weg ze hebben gevolgd?



Lenteweeftjes



De **steenuil** is een kleine uil. Hij leeft rond open terreinen en is ook regelmatig te zien bij tuinen en gebouwen. Op zijn menu staan insecten, wormen en kleine zoogdieren, zoals muizen. Hij broedt al vroeg op het jaar. De jongen van uilen worden **uilskuikens** genoemd.

Wanneer een **vlinder** eitjes legt, komt na een tweetal weken een **rups** uit het eitje. De rupsen beginnen dan meteen te eten. Omdat ze zo veel eten, wordt hun huid te klein. Daarom vervellen ze meerdere keren. Bij de laatste vervelling wordt hun pantser hard. Ze hangen zich roerloos vast aan de onderkant van een blad. Na enkele weken komt uit de **pop** een nieuwe **vlinder**.



Leve de lente!

Daar is de lente! Daar is de zon!

Heb jij ook kriebels in je buik of in je hoofd? Dat zijn ongetwijfeld lentekriebels! Hiermee hoef je niet naar de dokter te gaan, want wij weten perfect wat jij moet doen! Worden de dagen langer en ontwaakt de aarde uit een winterstap? Dan is het hoog tijd om toe te geven aan die lentekriebels! Ga naar buiten, spring en loop zo ver je kunt. Doe een vreugdedansje, lach en zing. Of doe eens lekker gek! De lente staat voor de deur!

➔ Teken jezelf hieronder terwijl je buiten lekker gek doet.

Mijn boom in de lente

Kies een mooie lentedag uit om een boom uit te kiezen in je omgeving. Wacht wel niet te lang! Neem ook een tuinschaartje, een potlood en dit boekje mee.



Snijd met het tuinschaartje voorzichtig een takje met **knoppen** van je boom.

Neem het takje mee naar huis en zet het binnen in een vaasje met water. Ga iedere dag even kijken of de knoppen nog niet zijn opengegaan.

Hoeveel tijd zat er tussen het opengaan van de knop en het verschijnen van het volledige blad?

Heeft jouw boom al bloemen?

Merk je nog geen bloemen? Dan is het voor jouw boom nog te vroeg. Ga af en toe eens een kijkje nemen om te zien of het zover is.

Heeft je boom wel al bloemen?
Teken de bloem dan hieronder.



Heeft de boom wel al bloemen?

.....

Kijk daar! De vroegbloeiers zijn er!

Wist je dat men planten die voor 1 mei bloemen dragen **vroegbloeiers** noemt? Kijk eens rond in de tuin. De kans is groot dat je er enkele zult vinden! Weet je ook waarom deze bloemen al zo vroeg bloeien? Het geheim verschuilt zich in de bodem. Neem maar eens mee een kijkje onder de grond!

Vroegbloeiers



sneeuwklakje



krökus



paardenbloem

➔ Zo zit dat!

De dikke wortel zit boordevol voedingsstoffen voor de plant. Daardoor kunnen de bloemen van deze planten al heel vroeg in het voorjaar beginnen te bloeien. Zelfs als het buiten nog erg koud is. Andere bloemen kunnen pas beginnen te bloeien als het warmer wordt.

Meimaand, bloemenmaand

Allerlei prachtige wilde bloemen kom je zomaar onderweg tegen. Deze bloemen werden niet door de mens geplant, maar zijn in het wild gegroeid. Kun jij de naam van deze bloemen op het etiket zetten?

Kies uit: *madeliefje* –
klaproos – *boterbloem* –
korenbloem – *vergeet-mij-nietje*.



.....



.....



.....



.....



.....

4

Hier hangt (hatsjiet) ... stuifmeel in de lucht!



meeldraden

Ben jij **allergisch** voor stuifmeel? Dan moet je er vaak van niezen. Ga eens met je vinger zachtjes over de meeldraden van een bloem. Het gele poeder op je vinger is het **stuifmeel** van de bloem.

Maak nu een afdruk van je bepoederde vinger op een stukje plakband. Plak dat hieronder op.

Insecten en de **wind** zorgen ervoor dat dit stuifmeel bij andere bloemen terechtkomt. Zo kunnen er weer nieuwe **bloemzaadjes** gevormd worden voor het volgende jaar.



5



Super Leeuw

Hier zijn we weer met een stap-voor-stap-tekening ! Pak je potlood en volg het voorbeeld! Vandaag tekenen we een reislustige leeuw.



1
Het belangrijkste deel van de leeuw zijn zijn mooie manen. Teken een volle bos!



2
Teken nu de vorm van het lichaam en geef je leeuw een gezicht. Teken de stok van de leeuw.



3
Je leeuw heeft natuurlijk ook een rugzak nodig! Voeg wat details toe.



4
Een leeuw zou geen leeuw zijn zonder een staart en snorharen! En vergeet zijn pupillen en vingers niet!





toto



ACHTERSTEVOREN



Welke invloed heeft de landbouw op het landschap?

Hoe komt een landschap eigenlijk tot stand?



Vóór de middeleeuwen liep er dwars door België een groot en ondoordringbaar 'oerbos': het Kolenwoud. Vanaf de 9e eeuw werd het echter duchtig gekapt en ontbost.



De mensen deden dat niet alleen voor het brandhout. Men wilde ook vruchtbare grond voor akkers en weiden vrijmaken. Ten slotte gebruikte men ook de houtskool om ijzer te smelten.



De rest van Vlaanderen bestond uit woeste gronden zoals heide en moeras.



In de middeleeuwen werden op vele plekken grote abdijen en kloosters gebouwd. De paters en monniken legden de moerassen droog. Ze bemestten jaar na jaar de zandige grond. Zo bepaalden zij hoe ons landschap er nu uitziet.



Nu jij!

Zoek 'Kolenwoud' eens op. Welke bossen die nu nog bestaan, maakten deel uit van het oude Kolenwoud?

.....

.....

.....



Laag of hoog?

Vóór 1960 had wel elke boerderij een **hoogstamboomgaard**. Die gaf veel vruchten en beschermde het vee tegen zon, regen en wind. Maar vanaf 1960 kregen landbouwers geld van de staat om die hoogstamboomgaarden te rooien. Ze werden massaal omgelegd. In de plaats kwamen er **laagstamboomgaarden**. Die zijn makkelijker te snoeien en te oogsten, en ze dragen vlugger en meer vruchten. Het gekke is dat men nu de landbouwers aanspoort om opnieuw hoogstamboomgaarden aan te planten. Want die hoogstamboomgaarden verfraaien het landschap en zitten vol leven. En zo gaan ook de oude fruitsoorten niet verloren.

Nu jij!

Hieronder kun je de voordelen lezen van beide soorten boomgaarden. Wat hoort bij de hoogstamboomgaard? En wat bij de laagstamboomgaard?
Verbind.



hoogstamboomgaard



laagstamboomgaard

- 1 Er is meer leven, biodiversiteit te vinden.
- 2 Makkelijk om te snoeien en te onderhouden.
- 3 Daarom ook meer appelen/peren aan één boom en op minder oppervlakte.
- 4 Biedt bescherming en schaduw aan dieren in de wei.
- 5 Neemt minder plaats in, bv. in een kleine tuin.
- 6 De meeste mensen vinden hoogstamboomgaarden mooier.
- 7 Oude rassen worden bewaard.
- 8 Makkelijker te plukken.
- 9 Makkelijker om met machines langs te rijden.
- 10 Geeft mooi en kwaliteitsvol hout (kersenhout, perenhout).

Wat een schouwspel!

Vanuit de lucht kun je goed zien hoe de landbouwer vorm geeft aan het landschap. Zonder het zelf goed te beseffen, is hij een kunstenaar. Hij creëert de mooiste 'kunstwerken' op de grond. Kijk maar naar deze luchtfoto's ...





Merkwaardig!



Vlooybergtoeren, 2013
Close To Bone
cortenstaal
hoogte 11 m - lengte 20 m
gewicht 130 ton
Tielt-Winge

© Toerisme Vlaanderen - Rudi Boons

In het Hageland, in Tielt-Winge, kun je dit merkwaardige landschap ontdekken.

➔ **Beschrijf het landschap dat je ziet.**

.....
.....

➔ **Wat is er vreemd aan dit landschap?**

.....

➔ **Wat is de bedoeling van deze zwevende trap?**

.....

➔ **Hoeveel verdiepingen telt de trap?**

.....

➔ **Welke kleur heeft het kunstwerk?**

.....



Vreemd landschap

DIT HEB JE NODIG:

- tijdschriften
- een schaar
- een lijmstift



ZO KAN HET!

1. Zoek een foto van een landschap uit jouw streek. Vergroot de foto tot A4-formaat.
2. Zoek een foto van een alledaags voorwerp. Bijvoorbeeld een schoen, een kopje, een tafel ... Knip het voorwerp precies volgens zijn omtreklijnen uit.
3. Geef het knipsel een plaats in het landschap. Leg en herleg het knipsel tot je de meest geschikte plaats gevonden hebt. Lijm het knipsel vast in het landschap.
 - **Bedenk nog een leuke slogan of een grappig onderschrift bij jouw landschap.**
 - **Misschien lukt het je wel om een gedicht te schrijven. Probeer maar eens. Doe het volgens de stappen hieronder.**

1 Maak een woordveld bij jouw landschap.

Een voorbeeld.

		steil	roest
bruin	trap		
	hoog	schuin	
hoger	lucht		
	berg	blauw	

2 Schik en herschik de zinnen en woordgroepen tot een mooi geheel. Verander woorden en zinnen waar nodig.

Een voorbeeld.

De Vlooybergtoeren
 Hoog gaat hij,
 hoger dan de berg.
 Steil gaat hij,
 steiler dan de berg.
 Roestbruin
 klieft hij trapsgewijs
 de blauwe lucht.

3 Schrijf met de woorden van het woordveld een achttal korte zinnen.

Een voorbeeld.

Hij gaat hoog.
 hoger nog
 de blauwe lucht
 Hij gaat steil.
 als een trap
 roestbruin
 schuiner dan de berg





Beeld je eens in dat we konden vliegen zoals de vogels.

We zouden een reis rond de wereld maken!



Veel te vermoeiend! Maar we kunnen al beginnen met België.

Dat is waar. Ik zou het eerst gaan naar ...



Het Atomium van Brussel

Goed idee!



Daarna vliegen we naar het Kasteel van Ordingen.

Net het decor van een film!



Dan gaan we even naar het Hallerbos, ten zuiden van Brussel. In april is het bedekt met blauwe boshyacinten!

Magisch!



Dan vliegen we naar de kathedraal van Antwerpen!

Wow, dat is hoog!



We zigzaggen over de reien van Brugge ...

Supercool!



En dan ...

Kom op, haast jullie wat? De bel is gegaan.



Het spijt me, maar we reisden door België. We hebben de tijd niet zien voorbijgaan.



En dan hebben we nog steeds maar een klein stukje gezien. Pfjew, ik heb pijn aan mijn vleugels.

Einde



1 Hoe reizen zonder vleugels?

Mensen hebben helaas geen vleugels. Als je in België iets wilt bezoeken, kun je uit verschillende vervoermiddelen kiezen. Die hebben allemaal hun voor- en nadelen.

➔ Kleur uit elke kolom wat bij elkaar hoort in dezelfde kleur.

Vervoermiddel	Voordelen	Nadelen
Trein	Beter voor milieu dan auto	Traag
Auto	Goed voor milieu	Traag, alleen voor heel kleine afstanden
Bus	Snel en gemakkelijk	Traag, alleen voor kleinere afstanden
Fiets	Goed voor milieu	Rijdt niet overal
Te voet	Goed voor milieu en eigen gezondheid	Duur en slecht voor milieu
Tram/metro	Goed voor milieu en eigen gezondheid	Niet overal is er een station

Hoe zou jij de plekken uit de strip van Diego bezoeken? Leg uit waarom. Zoek eventueel op internet wat de mogelijkheden zijn van openbaar vervoer naar die plek. Bespreek in de klas.

2 Ook dichtbij is er veel moois! (ICT-opdracht)

Je hoeft niet per se de wereld rond te reizen om prachtige en avontuurlijke dingen te ontdekken. Welke drie dingen zou jij weleens willen bezoeken in België? Ga op zoek op internet naar tips van reizigers in ons land. Let er goed op dat het dingen zijn waar ook voor kinderen iets te beleven valt. Bijvoorbeeld het Speelgoedmuseum in Mechelen. Maak zo je eigen top 3 en bespreek daarna met je vrienden. Wie weet krijg je zo wat extra ideetjes!

- 1
- 2
- 3



3 Als ik een dier was ...

Welk dier zou jij weleens willen zijn? Waarom? Teken het dier op een apart blad. Schrijf hier drie dingen die je dan beter zou kunnen dan als mens.



-
-
-



Bravo, kampioen!

Benoît Coppée – illustraties: Apoline Harel

Vertaling: Reina Ollivier



In dit verhaal spelen mee:

Meneer Bling:

spelleider van het televisieprogramma

Marie Motmans:

eerste deelnemer aan het spel

Jasmina Joostens:

tweede deelnemer aan het spel

Adam Appeltang:

derde deelnemer aan het spel

Ben Van Bellingen:

de maker van het programma

Het bekende spelprogramma 'Bravo, kampioen!' viert zijn twintigjarig bestaan.

Ben Van Bellingen, de maker van het televisieprogramma, wil een feestelijke uitzending. Alles zal live uitgezonden worden met publiek in de zaal. De vragen vanavond gaan over de streken van België.

Maar de spelleider en de deelnemers zorgen voor een hoop onverwachte spanning!

Jullie mogen zelf andere namen verzinnen of nieuwe grappige situaties bedenken.

Laat de personages met elkaar kibbelen ... en zorg ervoor dat ze zich op een verrassende manier verzoenen.

Meneer Bling: Goedenavond allemaal!

Goedenavond! Hartelijk dank voor jullie warme applaus! Welkom op deze bijzondere verjaardag. Vanavond vieren we twintig jaar 'Bravo, kampioen!'

Twintig jaar, dat verdient een speciale uitzending! Hier staan de drie grootste winnaars uit alle wedstrijden van 'Bravo, Kampioen!'. Drie sterke deelnemers die het tegen elkaar opnemen in dit verjaardagsspel. Wie zal winnen? Wie weet het meest over de streken van België? Dat wordt spannend! **EERSTE VRAAG!** Ik ben een streek van ...

Jasmina Joostens: De Kempen!

Adam Appeltang: Ik protesteer! Meneer Bling heeft nog niet eens de vraag gesteld en zij geeft al antwoord. Dat mag niet!

Marie Motmans: Zo'n snel antwoord vind ik nogal verdacht. Alsof ze de vragen op voorhand kent. Dit spel is vervalst!

Meneer Bling: Rustig blijven, beste deelnemers. Ik herneem de vraag. 'Ik ben een streek in België ...'

Jasmina Joostens: De Kempen!

Adam Appeltang: Wil je alsjeblieft zwijgen, Jasmina? Marie heeft gelijk! Geef ons tenminste de kans om de vraag te horen!



BRAVO, KAMPIOEN!



Marie Motmans: Dit is geen eerlijk spel, dat is toch duidelijk!

Meneer Bling: 'En ik besta uit lange ...'

Adam Appeltang: De Kempen!

Marie Motmans: Zeg, Adam, begin jij ook? Indien het antwoord 'de Kempen' was, had meneer Bling de punten al aan Jasmina gegeven. Wat een stomkop ben jij!

Adam Appeltang: Ik, een stomkop? Je vergeet zeker dat ik, Adam Appeltang, drie jaar na elkaar de grote winnaar van 'Bravo, Kampioen!' was?

Ben Van Bellingen: Beste deelnemers, wat meer respect, alsjeblieft. Als maker van het programma eis ik dat jullie beleefd zijn tegen elkaar. Ik wil geen ruziemakers op het podium!

Jasmina Joostens: Ik begrijp heel goed wat er aan de hand is. Adam Appeltang wil ons in de war brengen, zodat wij de vragen fout beantwoorden. Dan kan hij het spel winnen!

Meneer Bling: Sst, we gaan verder! 'Ik ben een streek in België en ik besta uit lange zandstranden ... Ik ben, ik ben ...'

Jasmina Joostens, Adam Appeltang, Marie Motmans: DE KUST!

Meneer Bling: Ja! DE KUST! Een juist antwoord van ...

Jasmina Joostens: Ik was eerst!

Adam Appeltang: Dat zal wel zijn! Ik heb harder geroepen!

Marie Motmans: Oh nee, ik heb het hardst geroepen!

Ben Van Bellingen: Nee, nee en nee! Zo kunnen we niet verdergaan. We zijn rechtstreeks in de huiskamers! Alsjeblieft, zeg! Probeer u te beheersen!

Marie Motmans: De punten zijn voor mij!

Meneer Bling: Sst! Laten we even diep ademhalen en positief denken. Dit is een verjaardagsuitzending! Niets of niemand mag ons feest verknoeien! Ik stel voor om de eerste vraag te schrappen en van nul te beginnen. TWEEDE VRAAG! 'Ik ben een streek in België ...'



Marie Motmans: De Kempen!

Adam Appeltang: Komaan, Marie, dit is te gek voor woorden!

Jasmina Joostens: Als het 'De Kempen' is, dan had ik het juiste antwoord!

Ben Van Bellingen: Meneer Bling, u bent de spelleider. Ik vraag u met aandrang om ervoor te zorgen dat de deelnemers zich gedragen!

Meneer Bling: Ik, ik ... ik zie het even niet meer zitten, meneer Van Bellingen. Mijn vragenkaartjes zijn door elkaar gehaald. Ik weet niet welke de volgende vraag is ...

Adam Appeltang: Geef mij die kaartjes! Ik zal de vraag stellen!

Ben Van Bellingen: Nee, nee, daar is geen sprake van! U bent een deelnemer! Dat is valsspelen!

Adam Appeltang: Valsspelen? Helemaal niet! Ik doe mijn ogen dicht zodat ik het antwoord niet kan lezen.

Marie Motmans: Wat een gedoe! Ik heb nog nooit zo'n rommelige uitzending van 'Bravo, Kampioen!' meegemaakt.

Ben Van Bellingen: Nu is het welletjes! Geef mij de vraag en luister goed! 'Ik ben een uitgestrekte vlakte bezaaid met vijvers en moerassen. Mijn begroeiing bestaat voornamelijk uit heide en dennenbomen ...'

Meneer Bling: DE KEMPEN!

Ben Van Bellingen: Maar, meneer Bling toch! U mag niet meespelen! U bent de spelleider!

Meneer Bling: Nee, ik ben even niet de spelleider en het antwoord is 'De Kempen!'.

Jasmina Joostens: Als het 'De Kempen' is, dan had ik het antwoord al lang gegeven!

Marie Motmans: Jij hebt 'De Kempen' geantwoord op de EERSTE vraag. Het gaat hier over de TWEEDE vraag!





BRAVO, KAMPIOEN!
GELUKKIGE VERJAARDAG!



Meneer Bling:

Ik verdien de punten!
Het juiste antwoord was
'De Kempen!'

Ben Van Bellingen:

Hou u erbuiten, meneer
Bling! U bent de controle kwijt,
beste man! In heel mijn loopbaan als
programmamaker maakte ik nog nooit
zoiets mee! Beste kijkers, mijn excuses.
We zullen er de spons over vegen. De
tweede vraag telt niet mee. Hiermee
komen we aan de derde en laatste vraag ...

Meneer Bling: Laat mij de vraag stellen!
Ik zie het weer helemaal zitten!

Ben Van Bellingen: Vooruit, dan! Maar
ik hoop dat u het deze keer goed aanpakt.

Meneer Bling: DERDE VRAAG! 'Ik ben
een overblijfsel van een bergmassief dat nu
begroeid is met bossen. Bijna de helft van
mijn oppervlakte bestaat uit naaldbomen ...
Ik ben, ik ben ...'

Marie Motmans: Dat vind ik een
moeilijke vraag ...

Ben Van Bellingen: Een moeilijke vraag?
Dat kunt u niet menen! Dit is toch een
makkie?

Adam Appeltang: Ik heb geen idee over
welke streek het gaat.

Ben Van Bellingen: Maar het antwoord
op deze vraag ligt zo voor het grijpen!

Jasmina Joostens:

Ik overloop alle streken in
mijn hoofd, maar nee ...

Ben Van Bellingen: Oud
bergmassief, naaldbomen, bossen, dat zijn
toch de Ardennen!

Meneer Bling: DE ARDENNEN! Jaaa!
Bravo, meneer Van Bellingen! U hebt
gewonnen!

Marie Motmans: BRAVO, KAMPIOEN!
Jasmina Joostens: Gelukkige verjaardag,
meneer Van Bellingen!

Adam Appeltang: Bravo, kampioen
Van Bellingen! Bedankt voor uw
fantastische spelprogramma!

Meneer Bling: Gelukkige verjaardag,
meneer Van Bellingen! Twintig jaar
lang genieten zoveel mensen van uw
programma! Een megaluid applaus voor
onze enige echte 'BRAVO, KAMPIOEN!'

Ben Van Bellingen: Jullie hebben
me beetgenomen! Ik ben er helemaal
ingetuind! Ik had nooit gedacht dat ik ooit
mijn eigen spelprogramma zou winnen.
Wat een origineel verjaardagsgeschenk!
Dank u, dank u!

Hier word ik echt ontroerd van ...





Maart 2020



De ster van de maand: je oma!

Op 1 maart staan oma's in de schijnwerpers! Deze Grootmoederdag herinnert je eraan hoe belangrijk ze in ons leven zijn. Dit is een gelegenheid om je oma te vertellen hoeveel je om haar geeft.



Anders is ook oké!

21 maart is **WereldDowndag**. Dan wordt er wereldwijd aandacht besteed aan het syndroom van Down. Het is de bedoeling dat je op die dag twee verschillende sokken draagt. Zo laat je zien dat anders zijn oké is. Het is geen obstakel om goed met elkaar om te gaan en samen te leven.

maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag	zondag
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Paniek!

Een uur minder slapen

Ja ... Met de overgang naar de zomertijd slapen we allemaal een uurtje minder. Vergeet niet om je klokken en horloges thuis een uurtje vooruit te zetten. Dat moet je doen tijdens de nacht van 28 op 29 maart ... Anders kom je misschien voor verrassingen te staan!





Maart 2020

Dier van de maand

Jij bent vast ook onder de indruk als je het gewei van sommige **herten** ziet. Vergeet niet dat alleen mannetjes een gewei hebben. Ze groeien vanaf de leeftijd van 9 maanden, maar rond de maand maart vallen ze af. Dit herhaalt zich elk jaar. Het gewei groeit van eind maart tot augustus. Het bereikt de juiste maat net voor het broedseizoen, in september.

© Pixabay



maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag	zondag
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Het is lente!

Zomertijd!



Milieutip

Misschien ben je wel bang in het donker. Toch heeft het geen zin om alle lichten in je huis aan te laten. Maak er een gewoonte van het licht uit te doen als je een kamer verlaat. En vraag je huisgenoten om dat ook te doen. Zo spaar je energie. En werk je aan een beter milieu!



9 782808 112221